

## Welkom op onze website!

Dit is een korte introductie van onze kerk voor onze Nederlandstalige bezoekers.



### Wie zijn we?

Wij zijn een kleine gereformeerde kerk in Massy-Antony, een voorstad in het zuiden van Parijs. Officieel heten we de 'protestantse gereformeerde evangelische kerk' om aan te geven dat we bijbel-belijdend en bijbel-beoefenend zijn. We maken deel uit van het kerkgenootschap UNEPREF en onze huidige voorganger is ds. Philippe Girardet. De Massy-Antony gemeente kenmerkt zich vooral door een grote diversiteit in gemeenteleden.

### Wat is UNEPREF?

UNEPREF (voorheen UN-EREI) is het genootschap van 'belijdend' gereformeerde kerken in Frankrijk. Het bestaat uit ca. vijftig kerken die in 1938 niet zijn meegegaan in de

fusie to protestantse kerk in Frankrijk. In Nederland onderhoudt UNEPREF contacten met CGK, GerGem, GKV en NGK.

### Wat doen we?

*Kerkdiensten.* Elke zondagmorgen houden we om 10.30 een kerkdienst. Meestal gaat ds. Philippe Girardet daarin voor.

*Bijbelstudies.* Tijdens werkweken wordt er op woensdagavond om 19.30 een bijbelstudie gehouden.

*Andere activiteiten.* Soms hebben we kortere projecten of activiteiten. Catechisatie, bijvoorbeeld, wordt in het najaar gegeven als er voldoende jeugd is. En voor speciale gelegenheden hebben we soms een koor.



### Hoe ons te bezoeken?

U bent van harte uitgenodigd voor de zondagdiensten! Die zijn om 10.30 in ons kerkgebouw (7 allée des Scandinaves, 91300 Massy). Let op: onze kerk is gereformeerd, maar ook 'typisch Frans'... We beginnen vaak iets later, de kinderen zijn niet altijd stil, en we zijn niet heel strikt op kleding. Meestal is de dienst voor 12.00 afgelopen. De kerk is goed per auto en OV te bereiken.

*Met de auto.* Er is voldoende gratis parkeergelegenheid nabij de kerk (2 avenue des Irlandais, 91300 Massy).

*Met het OV.* Neem de RER-B vanuit Parijs naar Les Baconnets (richting Massy-Palaiseau of St-Remy-les-Chevreuses).

*Bekijk de volgende pagina voor meer informatie.*

### Meer informatie en contact

Voor meer info kunt u terecht bij:

- [www.epre-massy-antony.org](http://www.epre-massy-antony.org) (Frans)
- +33 (0)1 43 50 92 47 (Frans/Engels/Duits)
- [info@epre-massy-antony.org](mailto:info@epre-massy-antony.org) (elke taal)

## Routebeschrijving

U bent van harte uitgenodigd voor onze kerkdiensten! We houden die elke zondagmorgen om 10.30 in ons gebouw aan 7 allée des Scandinaves in Massy-Antony (91300). Of u nu al lang in Frankrijk verblijft of enkel voor het weekend Parijs bezoekt, kom zeker eens langs.

### Met de auto

Het kerkgebouw is goed bereikbaar via de snelwegen A6, A10 en N188 en er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt. Rijdt u eerst naar de parking op 2 avenue des Irlandais, 91300 Massy (als uw TomTom dit adres niet kent, gebruik dan 164 avenue du président Kennedy, 91300 Massy). Ons kerkgebouw ligt net om de hoek van de parking (zie de kaart hiernaast).

### Met het OV

Het kerkgebouw ligt dichtbij het RER B station Les Baconnets. Vanuit Parijs neemt u de RER B vanaf de stations Gare du Nord (9u35), Les Halles (9u38), Saint-Michel (9u41), Luxembourg (9u42), Port-Royal (9u44), Denfert-Rochereau (9u46) of Cité Universitaire (9u49).

Let op: de gewone T+ metro tickets zijn niet geldig omdat onze kerk in een voorstad ligt. Tickets naar Les Baconnets kunt u kopen bij elke automaat en stationsbalie.

Kijkt u goed naar de elektronische reisinformatie voordat u instapt: of de trein in de juiste richting gaat (Massy-Palaiseau of St-Remy-les-Chevreuses) en of de trein op het station Les Baconnets stopt (sneltreinen doen dat namelijk niet).

Van het station Les Baconnets is het ongeveer tien minuten lopen naar de kerk (zie de kaart hiernaast). En het is echt geen probleem als u iets later binnenkomt...

